

**Je plaatst ook heel wat video's van jezelf op het internet, waar je zonder veel schroom – zelfs met enige trots – je amputaties toont.**

Ik heb daar geen problemen mee. Daarom denken sommigen misschien: 'O, die Alex heeft dat allemaal zelf gewild.' Ik kén effectief mensen, die dat zelf willen. Maar die het ook echt laten doen? Nee, dat niet. Via de site krijg ik weliswaar veel vragen van mensen die willen weten waar ze terecht kunnen voor een amputatie.

**De meeste mensen proberen een amputatie te verbergen met prothesen. Waarom doe jij dat niet?**

Zo'n prothese kost stukken van mensen. Als je in het buitenland woont, komt het ziekenfonds in België niet meer tussenbeide. Een prothese in Amerika kan tot 100.000 dollar kosten. Bovendien is mijn lichaamsbouw niet echt geschikt voor een prothese.



**Van een tekort aan vrouwelijke belangstelling heeft Alex nooit te klagen gehad. 'Vrouwen raken opgewonden door mijn amputaties', zegt hij.**

**Je lijkt je amputaties heel licht op te nemen, terwijl de meeste mensen erg te lijden hebben onder het gemis van hun volledige lichaam.**

Het is ook heel erg, maar na een tijd raak je erover. Dan beseft je dat je ook zonder benen verder kan.

**Genot halen uit amputaties wordt beschouwd als een psychische aandoening. Akkoord?**

Jaren geleden contacteerde de BBC me, omdat ze een reportage wilden maken over apotemnofilie. Ik heb daar niet aan meegewerkt, omdat ze je toch alleen maar willen neerzetten als een freak.

**Heb je er spijt van hoe het allemaal is gelopen?**

29.09.2009

Ik heb spijt dat ik België al niet verlaten heb toen ik 18 was. Op mijn 15de wilde ik al naar Frankrijk. Dat was mijn droom toen.

**Je hebt je droom gerealiseerd door op wereldreis te gaan. Alles behalve evident in jouw situatie.**

Ik zag dat mensen met maar één been in staat waren tot verbazingwekkende prestaties. Ik dacht: 'Als die mensen het lukt, waarom zou ik dan geen wereldreis kunnen maken?'

**Heeft die trip je naar Amerika gebracht?**

Ja, in 2007 ben ik vertrokken. Ik begon met een reis naar Florida. Daar ontdekte ik een nieuwe wereld, perfect op maat gesneden voor mensen als ik. Amerikanen kijken heel anders naar rolstoelpatiënten. Ze lijken het normaal te vinden, terwijl mensen in België je echt nastaren. Na Amerika heb ik nog andere landen bezocht: Sri

Lanka, Brazilië. Daar heb ik tussen de armsten van de armsten gewoond. Ik vraag me wel eens af hoe ik het heb overleefd. Ik ben van de trappen gegooid, ben in elkaar geslagen, ze dreigden zelfs mij te vermoorden. Misschien schrijf ik daar ooit een boek over. **Uiteindelijk belandde je toch weer in Fort Lauderdale in Florida. Ben je gelukkig nu?**

Absoluut. De stress is van me afgevallen, ik voel me rijk met het weinige geld dat ik heb.

**En er volgen geen nieuwe amputaties meer?**

Nee, de medische problemen zijn nu immers voorbij. ■ GUY VAN GESTEL



De grootste beurs voor toekomstige en jonge ouders

SALON  
BABY  
BOOM

9/10/11 oktober '09

Brussels Expo / Paleis 1



[www.babyboom.be](http://www.babyboom.be)



Duizenden geschenken te winnen !

**-2,50 €**

**GRATIS**

1 geschenkpakket\* + 1 foto van uw baby

Geldig aan de ingang van het salon Babyboom BRUSSELS EXPO 2009  
Niet verenigbaar met andere promoties

\* ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DAG ALLEMAAL